

INTERVIEW met W. Blom

NEDERLANDS JEUGDKAMPIOEN ZEVENKAMP

Wij dachten, dat wij het feit dat iemand van onze school Nederlands Jeugdkampioen werd, niet onopgemerkt voorbij mochten laten gaan.

Het viel ons onmiddellijk op, zoals men dat bij sportkampioenen pleegt te doen, toen we W. Blom thuis opzochten, dat hij nog altijd zeer bescheiden is gebleven.

De eerste vraag die we aan hem stelden was:

Waar werden de wedstrijden waarbij je Nederlands Jeugdkampioen werd, gehouden en wanneer was dat?

"Deze wedstrijden werden gehouden op 13 en 14 oktober, en ik kon daarheen gaan omdat de directeur dit voor me mogelijk gemaakt had. Deze wedstrijden werden, natuurlijk kan men wel zeggen, in het Noorden gehouden en wel in Delft"

Hoe had je je hierop voorbereid en had je je veel moeten ontzeggen?

"Twee weken van te voren trainde ik iedere middag en had, gedurende deze tijd, alles wat voor een atleet taboe is, gelaten". Waaruit bestaat dit laatste?

"Dat zullen meer ingewijden wel weten".

Hoe was de sfeer tijdens de wedstrijden?

"Deze was geheel anders als hij hier in het Zuiden gewoonlijk is. De mentaliteit was geheel anders: Er heerste een vriendschappelijke sfeer tussen de 24 jongens en ook tussen de meisjes onder elkaar. Maar als het er op aankwam, was ieder elkaars "grote vijand". Het ging dan hard tegen hard. Voor de wedstrijden moest men niet alleen lichamelijk goed voorbereid zijn, maar ook mentaal fit zijn. De wedstrijd zelf was een zenuwslopend geheel, uitgerekt over twee lange dagen, waartussen een slapeloze nacht".

Hoe was het verloop van de wedstrijden en hoe waren de resultaten van Kitty van der Linden en van jou?

"De resultaten waren voor ons beiden zeer verheugend. Kitty van der Linden deed mee aan de driekamp. Op de eerste dag was ze toeschouster en supportster. Op de tweede dag viel de beslissing

